



De kunstwerken zijn naar de Nachtopvang gebracht

Door Kenji Bais (groep 7)

We waren met de leerlingenraad op school aangekomen. We gingen met ze allen de kunstwerken van alle groepen inladen in de auto. Toen we klaar waren gingen we naar de nachtopvang. We waren aangekomen en we gingen alles daar uitladen. En daarna gingen we allemaal wat vertellen over de kunstwerken. De nachtopvang is voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben vertelde de vrouw. De mensen die daar kwamen moeten zich allemaal aan de regels houden, eigenlijk is dat logisch maar die mensen waren dat allemaal niet echt gewend. Als je wil komen dan mag je van 9 uur 's avonds tot 9 uur 's ochtends blijven slapen. Je krijgt 's avonds soep met thee en 's ochtends krijg je ook thee en brood. Je hebt verschillende kamers. Voor mensen die net aankomen hebben ze een kamer voor één keer te overnachten en je hebt ook een mannenkamer daar zitten alle mannen bij elkaar en dat hetzelfde bij de vrouwenkamer. Bij de vrouwenkamer heb je minder bedden dan bij de mannenkamer, want er komen meer mannen dan vrouwen. En de mevrouw die ons dat allemaal vertelde ging alle kunstwerken van groep 1/2 tot en met groep 7 ophangen en neerzetten. En dat was het verhaal van de nachtopvang.

